

ALBUM: NÄR JAG DÖR
TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN

1. NÄR JAG DÖR

Erica Skogen

När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då jag svor över hela stan. När jag dör ... kommer allt snurra, snurra fortsätta snurra, snurra...

Bussarna kommer gå (allting rullar på).
Dagen då mitt hjärta slutar slå.

När jag dör min sista fest. Lova att ösa, att skåla, skippa kyrkkaffet. När jag dör minns mig som stark och inte gångerna jag gömde mig och sprang. När jag dör ... kommer allt snurra, snurra fortsätta snurra, snurra...

Bussarna kommer gå (allting rullar på).
Dagen då mitt hjärta slutar slå.

När jag dör vet jag ändå att jag levde varje dag som om det den sista var och jag kommer le ...(minns det)

2. BITTERTANTEN

Erica Skogen

Öppnar dörren möter vildarna som golvar mig. Börjar städa upp i kaoset det är fredag kväll. Laga middag, vara lektant och sen vällingen. Lugnet kommer, det är fredag kväll.

Festen har börjat men jag sitter hemma. Allting har startat men här är jag. Finns värre saker jag vet men jag är sur. Önskar jag var arton, het och jävligt kul. Men jag sitter hemma, jag sitter hemma.

Slår på TVn där är Rikard med miljonerna. Plockar undan alla saker spelar spotify. Lite wordfeud och en öl, sen vill hunden ut. Väl tillbaka ser jag tvätten och gardinerna ...

Festen har börjat men jag sitter hemma. Allting har startat men här är jag. Finns värre saker jag vet men jag är sur. Önskar jag var arton, het och jävligt kul. Men jag sitter hemma, jag sitter hemma.

Det är klart jag är glad för allt det vackra som jag har. Men det hindrar inte att jag minns hur det var. När allt var enkelt, allt var lätt och man gjorde som man ville (som man ville).

Festen har börjat men jag sitter hemma. Allting har startat men här är jag. Finns värre saker jag vet men jag är sur. Önskar jag var arton, het och jävligt kul.

Inte alltid, ganska sällan, men ikväll.

3. VILDA STORMAR

Erica Skogen

Står utanför mitt hus, ser in genom fönstret.
Hon ser ganska lycklig ut, kvinnan i mitt hus.

Men det är som på film och hon spelar bra.

Illusioner, en fin fasad. Men i mitt bröst river ångesten vilda stormar.
Jag har visioner hur allt ska va. Jag skulle dö hellre än att såra,
förstöra, förgöra ...
(Det är försent, det är försent)

Väggarna i mitt hus, ett hjärta ber om nåd.
Samvetet förgiftar väggarna i mitt hus.

Men det är som på film och hon spelar bra.

Illusioner, en fin fasad. Men i mitt bröst river ångesten vilda stormar.
Jag har visioner hur allt ska va. Jag skulle dö hellre än att såra,
förstöra, förgöra ...
(Det är försent, det är försent)

4. SKEPPET HAR LÄMNAT HAMNEN

Erica Skogen

Jag gillar inte den jag är. Jag gillar inte den jag blivit. Jag brukade vara stark och sann. Nu ljuger jag för mig. Jag har raserat alla planer. Jag kan inte tro det själv. Vad har hänt?

Känns som jag sjunker

För jag har gett mig av. Mitt skepp har lämnat hamnen och jag är ledsen så ledsen, ledsen. Jag är ute på ett hav. Jag vill inte vara här ensam men jag har gjort mitt val.

Jag kan se det på dig. Du känner inte igen mig. Den känslan delar vi. Vem är hon? Om jag kunde ändra någonting. Om jag kunde stoppat det där det startade skulle jag ge min själ för det och slåss.

Känns som jag sjunker

För jag har gett mig av. Mitt skepp har lämnat hamnen och jag är ledsen så ledsen, ledsen. Jag är ute på ett hav. Jag vill inte vara här ensam men jag har gjort mitt val.

5. VÄRLDEN BRINNER

Erica Skogen

Ser på TV i 5 minuter sen vill jag stänga av. Allt som händer, all denna ondska, ingen gör nåt, ingen gör nåt.

Varför är det så? Ska vi inte göra nåt? Ska vi inte göra nåt? När världen brinner?

Ska vi titta på? När det händer nåt? Ska vi inte göra nåt? När världen brinner?

Ser rubriker i alla medier sen vill jag titta bort. Om jag blundar, ignorerar så försvinner det. Då försvinner det!

Varför är det så? Ska vi inte göra nåt? Ska vi inte göra nåt? När världen brinner?

Ska vi titta på? När det händer nåt? Ska vi inte göra nåt? När världen brinner?

6. ELDPOJKEN

Erica Skogen

Eldpojken, var inte rädd. Släpp taget möt sanningen. Även om allting känns mörkt just nu. Kommer inget hindra mig från att vänta.

Eldpojken, ta min hand. Jag vet hur ont det gör ibland. Jag vet att du lider lixom jag. Men inget kommer hindra mig från att vänta.

Jag ska försöka vara skölden mot ont. I mitt hjärtas borg ska du bo.

Eldpojken, här är jag. Tveka aldrig jag är din. Jag kommer älska dig tills jag dör och inget kommer hindra mig

7. STOFT

Erica Skogen

Går sakta hem ikväll, släpar på mig själv. Önskar jag var upplöst i stoft. Han gick för längesen, han gick inte själv. Önskar jag var upplöst i nåt.

Jag borde bli arg nu. Jag borde bli arg nu. Jag borde bli förbannad, skrika loss. Jag borde bli arg nu. Jag borde bli arg nu. Jag borde attackera, förstöra nåt. Men med mascara över hela mig önskar jag, jag var upplöst i stoft.

Vill inte komma hem. Inte vara själv med tystnaden som krossar mig. Han gick utan ett ord, han bara försvann. Låt det inte hända igen.

Jag borde bli arg nu. Jag borde bli arg nu. Jag borde bli förbannad, skrika loss. Jag borde bli arg nu. Jag borde bli arg nu. Jag borde attackera, förstöra nåt. Men med mascara över hela mig önskar jag, jag var upplöst i stoft.

Åh så lurad igen (jag är). Åh så lurad igen (jag är).
Men jag är inget offer.

För jag är arg nu. Ja, jag är arg nu. Jag är skitförbannad, ska skrika loss. För jag är arg nu. Ja, jag är arg nu. Jag ska attackera, förstöra nåt.

Torkar tårarna, går hem. Han är nu upplöst i stoft.

8. LAGA DIG (duett med Anne-Lie Persson)

Erica Skogen

Du ser ledsen ut. Kom och sätt dig här hos mig
Du ser sårad ut. Säg nu vad som plågar dig

Så ska jag försöka förstå. Jag vet det kommer gå. När alla faller ifrån ska jag stå. Stå.

Låt dom prata ingen bryr sig om vad dom säger. Lyssna på mig. Låt mig få laga dig ikväll.

Du ser sorgsen ut. Jag ska hämta en flaska vin.
Så ska vi tala ut, dissekera alla svin.

Å jag ska försöka förstå. Jag vet det kommer gå. När alla faller ifrån ska jag stå. Stå.

Låt dom prata ingen bryr sig om vad dom säger. Lyssna på mig. Låt mig få laga dig ikväll.

Du ser ledsen ut. Kom och sätt dig här hos mig.

9. VÄRDIG ETT KROSSAT HJÄRTAT

Erica Skogen

Är du värdig ett krossat hjärta?

Är du värdig kaos?

Om allt briserar kan du säga att du var värd allt?

En konstig fråga så det tycker du.

Men jag har lärt mig va rationell.

Om kärleken tynar lämnas hjärtat kvar.

Hur ska hon minnas dig?

Är du värdig henne, värdig hennes kamp?

För om allt fallerar ska hon någonstans känna att du var värt det.

Jag ska gå nu. Det spårar ur.

Du förstår ju ingenting

Jag tror på kärlek men det kan gå fel.

Gav du då mig någonting? *Mer än förlorad tid.*

Kommer mitt hjärta förstå?

Är du värdig henne, värdig hennes kamp?

För om allt fallerar ska hon någonstans känna att du var värt det.

Säg det, du tror jag är galen.

Säg det, du börjar bli rädd.

Men livet är ingen saga, det gäller att va rationell.

Är du värdig henne, värdig hennes kamp?

För om allt fallerar ska hon någonstans känna att du var värt det.

10. HÄRIFRÅN

Erica Skogen

Vad gör jag när mörkret faller utanför. När ingen lyssnar ingen hör, ingen ser?

Jag vet att du sitter är bredvid suckar och frågar vad det är som är fel.

Jag kan inte förklara jag vet inte själv. Jag vaknar om natten och är så rädd. Öppnar mitt fönster och tittar ut och där står du. Men jag måste härifrån.

Måste ge mig av härifrån. Måste härifrån.

Du säger du kan inte springa från problem, kan inte tro att allt ska bli som du har tänkt dig. Alltid. Du tittar så förvirrat på mig när jag säger att det inte är här jag borde vara.

Jag kan inte förklara vad som är fel. Allting är så falskt aldrig vad man ser. Jag måste ge mig av men om du blir kvar går jag ändå. Jag måste härifrån.

Måste ge mig av härifrån. Måste härifrån.

Måste härifrån

11. VACKRASTE FLICKAN (Bonusspår)

Erica Skogen

Hon är flickan alla ser.
Ögon följer varje steg hon tar.
Stark och stolt som en soldat.
Går sin egen väg.

Det har funnits några grodor,
en och annan kandidat.
Men så kom han. Resten är historia.

Pojkarna gråter nere vid hamnen och frågar sig vem han är, den där prinsen. Vem är han som fick vackraste flickan i Östersund.

Hon är flickan som har allt.
Hon är den man helst vill vara.
För dom hon älskar skulle hon gå
genom eld.

Pojkarna gråter, männen dom sörjer och frågar sig vem han är, den där prinsen. Vem är han som fick vackraste flickan i Östersund.

Pojkarna gråter nere vid hamnen och frågar sig vem han är, den där prinsen. Vem är han som fick vackraste flickan i Östersund.

